

Verninge Sogn



Sogneudflugt til Kongernes Sjælland, side 2
Rejsen for Livet, side 3
Foredrag om Søren Kirkegaard, side 6
Syng Sammen Aften, side 6
Konfirmation 2014, side 7



22. årgang nr. 4

Efterår 2013

Sogneudflugt til Kongernes Sjælland

I maj måned i år gik sogneudflugten til Sjælland. En historisk interessant og spændende tur til den anden side af Storebælt.

Turen startede med en fyldt bus i strålende solskin, hvor den aktuelle sang "I al sin glans nu stråler solen" blev sunget. Storebæltsbroen blev krydset i det flotteste solskinsvejr med lyse lette skyer i det fjerne. Disse skyer blev sortere og sortere men holdt heldigvis på indholdet, mens vi holdt pause på en rasteplads på Sjælland, og fik morgenmaden i det fri. Idet vi gik ind i bussen igen, startede det med at regne, og det fortsatte resten af dagen.



Planen var at besøge Sagnlandet Lejre om formiddagen. På grund af regnvejret blev planerne ændret, så vi satte kursen mod Vikingeskibsmuseet i Roskilde i stedet for mens vi sang endnu et par sange.



Vi var så heldige, at da vi ankom til Vikingeskibsmuseet stod skibet "Havhingsten" ud af havnen med fuld besætning (60 mænd og kvinder). Det er det største af de rekonstruerede vikingeskibe der er knyttet til museet. Det var meget fascinerende, at se det lange skib smyge sig ud af havnen kun ved mandkraft, og ingen anden hjælp. Det blæste og regnede en del, så mandskabet blev sat på prøve.



Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for skibe, søfart og bådbygningskultur i oldtid og middelalder. Den ældste del af museet, Vikingeskibshallen, er bygget som en stor montre omkring de fem vikingeskibe fra Skuldelev, og danner et billede af, hvordan originalskebene så ud for 1000 år siden. I kælderen er vist hvorledes skibene blev udgravet. Som en del af museet var der arbejdende værksteder, hvor vi kunne se hvordan det praktiske arbejde blev udført.



Så var det ind i bussen igen, for at køre til Vibykro. En rigtig gammeldags kro, med krostue hvor der stadigvæk måtte ryges. I de tilstødende lokaler fik vi serveret oksesteg med tilbehør samt is til dessert. Dejligt med god mad.

Så gik turen tilbage til Roskilde Domkirke. Vi blev delt i 2 grupper, og fik rundvisning i kirken, hvor der meget spændende blev fortalt omkring kirkens lange historie. En meget stor og fascinerende kirke, der virkelig har haft betydning siden den blev påbegyndt i år 1175, ja, egentlig før, idet Roskilde i år 1020 blev udnævnt som bispesæde og deraf følgende magt. Traditionen tro er de fleste af vores konger og dronninger begravet der (39 styk). Selv til vores nuværende dronning Margrethe er der lavet

Rejsen for Livet

Som mange af jer ved, så er jeg blevet skilt. Det har ikke været nemt. Men det er i sådan en situation man tager sit liv op til revurdering. Hvad gik der galt? Hvorfor var jeg blevet en gnaven gammel mand, og ikke længere var den livsglade unge mand der kunne klare hele verden og som min kone forelskede sig i, i sin tid.

Det er svært at sige. En af grundene var måske at jeg havde glemt mine drømme. Livet var blevet lidt for stillestående, og alle de ting jeg drømte om som ung, var blevet væk i dagligdagens trummerum. Jeg havde kort sagt glemt at drømme, og glemmer man at drømme, så risikerer man at glemme at være glad, for der er ikke længere noget at glæde sig til. Der kan være mange ting at glæde sig over, men der skal også være noget at se frem til.

Da vi var på sognets udflugt til Roskilde og vi var så heldige at se det store vikingeskib Havhingsten stå ud ved årenes kraft og kendte kommandoråb, der mærkede jeg et kraftigt stik i hjertet. En voldsom længsel efter noget ganske særligt jeg har kendt engang. Denne fællesskabsfølelse af at trække i flok, at mærke båden flytte sig under fælles styrke, fælles tag og rytme. Og jeg har endda kun oplevet det i en 4 års båd, her var der tres roere. Og de forberedte sig til den ultimative tur over Nordsøen til Skotlands kyst. Et større eventyr kan være svært at forestille sig.

I erkendelse af at jeg ikke nåede med Havhingsten denne gang og i erkendelse af at ungdommens drøm om en verdensomsejling i en skonert nok må vente lidt, så besluttede jeg mig for at opsøge eventyret på egen hånd.

Sammen med en kammerat besluttede vi os for at køre rundt i de engelske nationalparker i vores to gamle Land Rovers. Den ultimative oplevelse for enhver Land Rover entusiast. At køre rundt i det "Postmand Per" landskab som Land Roveren simpelthen blev udviklet til umiddelbart efter krigen.

Det oplagte valg at tage færgen fra Esbjerg blev ikke aktuelt da priserne i højsæsonen er så høje at man føler at man køber en anpart i færgen. Derfor valgte vi at køre de 850 km til Rotterdam, hvor Stenaline også sejler til Harwich, men til noget mere menneskelige priser. En



et udkast til en meget moderne sarkofag i det kapel, hvor hun skal stedes til hvile! I et af kapperne var der flere kalkmalerier der mindede meget om vores i Vemminghus Kirke.



Efter et spændende kig på Roskilde gik turen hjemad. Undervejs stoppede vi ved Krebsehuset ved Sorø, hvor der blev serveret kaffe/te med boller og lagkage.

Tak til arrangementsudvalget, og specielt Niels, for en vel tilrettelagt og spændende tur med masser af god mad.

Lene Jultved.

temmelig lang tur i en bil fra 1965 med en komfort som i en Ford 5000, men præcis som min kammerats vogn fra 1972 klarede den gamle gule turen uden problemer.

I England begyndte eventyret. Naturligvis var vi ude at køre off-road, men det var faktisk ikke den største oplevelse på turen. Den største oplevelse var de utroligt mange mennesker vi mødte, og den hjælpsomhed vi oplevede. Overfyldte campingpladser, et ødelagt telt osv. endte altid med ikke at være noget problem, for der var altid en venlig englænder klar med en løsning. I Peterborough så vi den smukke kirke eller rettere Katedral, der regnes for et af Englands mest betydningsfulde bygningsværker. Og for øvrigt en af de få kirker bygget efter normannisk byggestil, der findes i England.

Den nuværende bygning er fra ca. 1116, hvor man genopbyggede kirken efter en brand. Kirken havde ellers overlevet en krig mellem en lokal folkehelt og normanniske indtrængere. Den foregående kirke, var blevet bygget ca. 870 hvor den første kirke var blevet ødelagt af vikinger. Ak ja, vikinger var ikke altid så fredelige som danske historikere gerne vil gøre dem til. De var forretningsfolk, og hvis fredelig handel var mest givtig, så var det det de gjorde, men var der fortjeneste ved plyndringer og erobringer så var det deres dagsorden. Den dag i dag husker briterne vikingerne og vi hørte da også et par gange at nu kommer de vilde vikinger igen!



I de små landsbyer vi passerede i de store nationalparker, hvor der stadig er kilometervis og atter kilometervis af stengærde og masser af får,

ja der kiggede vi ind i mellem ind i deres lokale sognekirker.

Englænderne går ikke meget mere i kirke end vi gør, men de evner at bruge kirken, til mere end gudstjeneste. Hvor vi helst vil have et fint sognehus, til forskellige mødeaktiviteter, der bruger englænderne kirkerummet. Og det var således ikke udsædvanligt at se café-borde, opslags tavler, te-køkkener og andet gemt i hjørnerne af kirken. En tanke jeg holder meget af. Kirke betyder fællesskab og hvorfor ikke bruge bygningen til andet og mere end blot gudstjenester? I virkeligheden er det jo fra gammel tid det hus menigheden forsamlers sig i.



Livet på landet især i Yorkshire Dales som vi bl.a. besøgte, er ikke så meget anderledes end livet på landet i Danmark. I hvert fald ikke som det var engang. Der var en særlig sammenhørighed, alle kendte alle og tog del i hinandens liv. Vi besøgte et lille museum hvor vi kunne se hvordan folk i generationer havde dyrket bakkerne og dalene i deres ansigts sved, og hvordan de fandt fællesskab og ny livskraft i forskellige byfester, dyrskuer og parader. Ikke meget anderledes, end her på landet for en generation eller to siden, hvor der var juletræsfester, ringridningskonkurrencer, høstfester og lign. Men når man så landskabet, de spredte gårde og de små snoede veje, blev man en smule ydmyg, når man tænker på hvor hårdt det har været at overleve her. Ikke mindst om vinteren. Hvis nogen af Jer husker serien "Folk og fæ" så foregår den netop i disse dale, og vi var da også forbi dyrlægeklinikken i Askriegg. Huset har godt

nok aldrig været dyrlæge-klinik, men i dag er det et fashionabelt Bed and Breakfast. Ordet "Dale" er for øvrigt det samme som "dale" for mange af de mennesker der befolkede området var indtrængende skandinaver, som kunne være i fred i dalene mellem de uvejsomme bakker.

Senere kørte vi i timevis af en hullet grusvej langt oppe i bakkerne. Det var den gamle romerske hærvej til Skotland, også kendt som Cam High Road. En stor oplevelse at køre på samme vej som romerske soldater har travet



Døbte/fremstillede

Barbara Kjeldsberg Abboud Damm, København
Kian An Eland, Solevad
Anna Sunagawa Hejl, Verninge
Selia Johansson Bermann Hansen, Naarup
Ida Ry Gade, Verninge
Annabel Engelund Albæk, Vissenbjerg

Viede

Cecilie Clara og Gert Damsgaard, Verninge

af, og som kvægdrivere i 1000 år har brugt til at drive kvæg ned fra Skotland. Her i the Dales kunne de blive fedet op på de frodige græsange inden de skulle videre til markederne sydpå. Sådan bød turen på ufatteligt mange og divergerende oplevelser og jeg har nydt hvert minut. Og jeg har lært at man aldrig skal holde op med at drømme, og man skal ikke blive hjemme af frygt for at man aldrig klarer turen, eller at det ikke er turen værd. Livet møder ingen på halvvejen. Eventyret venter derude.

Døde

Elfriede Marie Blatt Pedersen, Verninge
William Moselund Jørgensen Bruus, Bregnemose
Aase Bruun Nielsen, Verninge
Bjarne Kjær Rasmussen, Odense
Anne Dorthe Larsen, Brylle
Else Klara Dyrst, Tommerup St. (Tidl. Verninge)
Søren Voldsgård Johansen, Langsted
Birthe Hansen, Verninge
Ætvind Mortensen, Verninge
John Ove Madsen, Naarup

Aktiviteter

**Onsdag den 25. september
kl. 19.00**

Foredrag om Søren Kirkegaard

I anledningen af hans 200 års fødselsdag.

Foredragsholder er teologi studerende Niels Dalsgaard. Afholdes på Verninge Skole.

Søren Kirkegaard og tankerne

Da Søren Kirkegaard døde den 11. november 1855 på Frederiks Hospital i København kun 42 år gammel efterlod han sig et rigt forfatterskab, der lige siden er blevet læst og diskuteret uafbrudt. Det er på mange måder et forfatterskab, man ikke kommer uden om, hvis man først har stiftet bekendtskab med det, og det skyldes ikke kun, at det efterhånden er blevet kanoniseret således, at man i gymnasiet og på skoler sikkert vil blive stillet til regnskab for at have et vist kendskab til ham. Men det er nu ikke derfor man skal læse Kirkegaard, men fordi de tanker, forfatterskabet rummer, graver sig dybt ind under forståelsen af, hvad det vil sige at være et menneske og at have sig selv som opgave.

I mit foredrag vil jeg til at begynde med tale lidt om Kirkegaards liv og levnet, men jeg vil hurtigt bevæge mig videre og se på nogle af de grundlæggende aspekter, der er gennemgående i Kirkegaards forfatterskab. Til sidst i foredraget vil jeg, såfremt der er tid, helt konkret tale om hans forståelse af øjeblikket og næsten, som også er centrale begreber i hans filosofi. Jeg håber derfor, at det vil være muligt for mig at vise, hvorfor man, trods forfatterskabets alder, bør give sig tid til at fordybe sig i det for at blive klogere på sig selv. Jeg ser også frem til at svare, så godt som det er mig muligt, på alle de spørgsmål, der måtte være.

**Torsdag den 14. november
kl 19.00 - 20.30**

Syng Sammen Aften

Organist Ingalena Jensen og menighedsrådsmedlen Marianne Hvalsøe indbyder til Syng Sammen Aften. Vi synger kendte og måske mindre kendte sange og salmer. Der vil også være mulighed for at komme med ønsker på ens

egen yndlingssang/salme. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften med masser af sang.

Sted: Verninge Kirke

**Onsdag d. 20. november kl. 19.00
Dansk Folkemusik**

Oplev dansk folkemusik, når Arne Jørgensen (Verninge) finder violinen frem og spiller sammen med Johnnie Frederiksen (Ringe) på harmonika og Klavs Soelmark (Ringe) på tværføjte.



De tre spillemænd er alle erfarne folkemusikere, og vil denne aften fylde Verninge Kirke med dejlig spillemandsmusik lige fra stille valse til livlige hopsaer. Aftenen bliver en musikalsk spillemandstur med musik fra mange egne af Danmark, fællessang og med en kaffepause.

Sted: Verninge Kirke

**Søndag den 8. december kl. 16.00
Julekoncert**

Læs mere i næste nummer.

**Fredag den 13. december
kl. 17.00**

Luciaoptog i kirken

Traditionen tro er der luciaoptog.

Mere info i næste nummer.

Menighedsrådsmøder

Møderne afholdes følgende torsdage kl. 19.00 i Graverhuset: den 5. september, den 3. oktober og den 7. november

Konfirmation 2014

**Kære forældre til 7. klasseeleverne
i Verninge Sogn 2013-14**

Indskrivning og velkomstmøde i kirken onsdag den 11. september kl. 19.00.

Nu nærmer det nye skoleår sig og dermed også konfirmandforberedelsen til konfirmation i foråret 2014. Jeg vil i den forbindelse gerne invitere til indskrivning og velkomstmøde i kirken onsdag den 11. september, klokken 19.00. Her vil der blive mulighed for, at vi alle kan hilse på hinanden og hvor vi vil gennemgå, dels hvordan jeg har tilrettelagt undervisningsforløbet, og dels drøfte de forventninger og ønsker vi nok alle sammen har til konfirmandforberedelsen.

I år har vi det ganske særlige problem at der vil være Verninge-elever i begge 7. klasser på Tommerup Skole. Jeg har været i kontakt med ledelsen på skolen, men de har desværre ikke mulighed for at give begge klasser fri samme morgen, og de har heller ikke mulighed for at samle Verninge-eleverne i samme klasse. De elever der vælger at gå på Glamsbjerg Skole har som alle andre elever fri onsdag morgen til konfirmandforberedelse i deres respektive sogne. Den eneste løsning jeg kan komme med er at de elever der har fri onsdag morgen, samles i Verninge Præstegård sammen med eleverne fra Glamsbjerg Skole, onsdag morgen kl. 8.00 og har undervisning til ca. 9.40 alt efter hvordan det passer med rutebilerne.

De elever på Tommerup Skole der har fri fra skole torsdag morgen må så få konfirmandundervisning her torsdag morgen i samme tidsrum Det er ikke den mest optimale løsning, men det er åbenbart vilkårene i en centraliseret skoleverden.

Der vil dog stadig være konfirmation for alle Verninge-elever den første søndag i maj. I 2014 falder den 1. søndag den 4. maj.

Da loven kræver 28 dobbelt-lektioner og der lige skal være plads til lidt ferie, så begynder undervisningen den onsdag d. 18. september kl. 8.00 i præstegården. Og for de der ikke har fri onsdag, dagen efter torsdag den 19. september kl. 8.00

Håber igen i år at tage imod en flok glade elever og kunne holde konfirmation i Verninge igen til næste år. Tøv endelig ikke med at henvende jer, hvis I har spørgsmål el lign.

Har du/I ikke modtaget denne indkaldelse med posten, hører jeg meget gerne fra Jer.

Sognepræst Niels Lysebjerg

Vejledning

Fødsel

Anmeldelse foretages til kirkekontoret i bopælssognet, senest to hverdage efter fødslen. Anmeldelsen fra jordemoderen samt forældrenes dåbsattester og eventuelle vielsesattest eller omsorg- og ansvarserklæring medbringes.

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil

Alle, som har besvær med transporten til og fra Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester.

Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf. 64 75 19 19. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.

Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester, men også til vore øvrige arrangementer.

Kalender

August

25. 10.30 **Højmesse** 13. s. e. trinitatis
Niels Lysebjerg

September

1. 9.15 **Gudstjeneste** 14. s. e. trinitatis
Dorthe Terp Dahl

8. 10.30 **Højmesse** 15. s. e. trinitatis
Dorthe Terp Dahl.

15. 9.15 **Gudstjeneste** 16. s. e. trinitatis
Niels Lysebjerg

22. 10.30 **Høstgudstjeneste** 17. s. e. trinitatis
Niels Lysebjerg

25. 19.00 **Foredrag om Søren Kirkegaard**
Se mere side 6

29. 9.15 **Gudstjeneste** 18. s. e. trinitatis
Niels Lysebjerg

Oktober

6. 10.30 **Højmesse** 19. s. e. trinitatis
Niels Lysebjerg

13. 9.15 **Gudstjeneste** 20. s. e. trinitatis
Dorthe Terp Dahl

20. 10.30 **Højmesse** 21. s. e. trinitatis
Niels Lysebjerg

27. 9.15 **Gudstjeneste** 22. s. e. trinitatis
Niels Lysebjerg

November

3. 19.00 **Alle Helgen** Alle helgens dag
Niels Lysebjerg

10. 9.15 **Gudstjeneste** 24. s. e. trinitatis
Niels Lysebjerg

14. 19.00 **Syng Sammen Aften**
Læs mere side 6

17. 10.30 **Højmesse** 25. s. e. trinitatis
Niels Lysebjerg

20. 19.00 **Dansk Folkemusik**
Se mere side 6

24. 9.15 **Gudstjeneste** Sidste s. i kirkeåret
Niels Lysebjerg

December

1. 10.30 **Højmesse** 1. søndag i advent
Niels Lysebjerg

8. 9.15 **Gudstjeneste** 2. søndag i advent
Niels Lysebjerg

Kontakt

Sognepræst Niels Lysebjerg

Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup

Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk

Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.

Bedst mellem 8.00 og 20.00

Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00

Graver Peder Bonde

Tlf. 64 75 28 33,

mail: graveren@verningekirke.dk

Træffes hele ugen undtaget mandag.

Bedst mellem 8.00 og 15.00

Organist Ingalena Jensen

Tlf. 63 72 00 99, mail: jingalena@yahoo.dk

verningekirke.dk

Formand Lene Jultved

Skovvej 52, Nårup Skov, 5690 Tommerup

Tlf.: 64 76 34 23, mail: lene@jultved.net

Kirkeværgen Hanne Kirsten Hansen

Hesselhoved 4, 5690 Tommerup

Tlf. 64751813 – mail: moeller.4@nypost.dk

Redaktør af kirkebladet Søren Brander

Solevadvej 6, 5690 Tommerup

Tlf. 64 75 18 48, mail: s@brander.me

Kirkebil

Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.

Ring til Servicebussen på 64 75 19 19